

De Heer is waarlijk opgestaan

Pasen 2020 is Pasen zoals we dat nooit eerder hebben meegemaakt. De wereld is in de greep van iets ongrijpbaars. Een onzichtbare vijand. Er is veel angst en verdriet. Ik hoor van mensen dat ze al geen televisie meer kijken om niet telkens die aangrijpende verhalen en berichten te horen. Weer zoveel nieuwe ziekenhuisopnames en zoveel mensen overleden. Je wordt er somber en angstig van. En toch zeggen we: De Heer is waarlijk opgestaan. Dat hadden zijn leerlingen niet verwacht. Ja, ze hadden het wel kunnen weten. Jezus heeft meerdere malen aangegeven dat Hij de dood zou overwinnen, maar toch. De boodschap lijkt zo groot en zo onbegrijpelijk. Ze hadden gezien dat hun Meester gemarteld en gekruisigd werd. De hoop was vervlogen. Ze zaten angstig bij elkaar. Bang dat de Romeinen ook hen zouden oppakken. En dan opeens vertelt iemand dat Jezus is opgestaan. Wat? Opgestaan? Je gelooft het niet. En dan nog iemand die het vertelt. En weer iemand. In 1 Korinthe 15 kunnen we lezen dat Jezus zelfs aan 500 mensen tegelijk is verschenen. Er zijn heel veel getuigen van de opstanding van Jezus. De Heer is waarlijk opgestaan.

Toen ik ergens in de tijd van de coronacrisis Psalm 121 las, vond iemand dat toch wel moeilijk. De Heer zorgt züs en de Heer zorgt zo, terwijl er dagelijks duizenden mensen overlijden in onze wereld door een klein virus. Hoe zit dat? Dat is een vraag die de kerk al bezig houdt vanaf haar begin. Toen de kerk misschien wel het hardst groeide, waren er zware christenvervolgingen gaande. En toch: de Heer is waarlijk opgestaan. God heeft ons dan ook geen kalme reis beloofd, maar wel een behouden aankomst, wordt wel gezegd. Ik denk dat dit waar is. Jezus zei: 'Neem uw kruis op en volg mij.' Ik geloof niet in een zogenoemd welvaartsevangelie. Daarin beweren sommigen dat God alles geeft aan wie gelooft en God oprecht bidt om allerlei dingen. Als je echt gelooft, komt alles goed. Alle ziekte weer genezen enz. Nou, ik zie dat niet om mij heen. Ik zie vaak gebrokenheid, ziekte en verdriet. En toch: de Heer is waarlijk opgestaan. Hij heeft de dood, de ziekte en het verdriet overwonnen. Er komen betere tijden. En dat is echt geen doekje voor het bloeden. Het is een betrouwbare belofte van onze God.

God gaat mee. Hij gaat ook met mee in deze crisisperiode. Pasen mag ons erbij bepalen dat ook het coronavirus niet het laatste woord spreekt. Het laatste woord spreekt onze opgestane Heer. Wanneer Hij het laatste woord spreekt, weten we niet. Hoelang deze crisis nog duurt, weten we niet. Maar we mogen wel weten dat er een eind aan komt. In één van de Psalmen staat dat onze tijden in Gods hand zijn. Dat geeft mij een gerust gevoel. Want uit de Bijbel mag ik ook weten dat God het goede met ons voor heeft. Ik laat mijn tijd dan ook rustig aan Hem over.

De Heer is waarlijk opgestaan. Hij is Overwinnaar. Ook Overwinnaar van het coronavirus. Hij wil ons nu al heel dicht nabij zijn. Hij wil troosten, steunen en leiden. Laten we Hem daartoe de ruimte geven. Nodig Hem uit in je gebed om je zijn kracht en nabijheid te geven.

Allemaal, mede namens de kerkenraad, Gods kracht en nabijheid toegewenst en gezegende Paasdagen.

ds. Johan van der Sleen

